

LTS: Sau khi tham khảo với một số quý vị trưởng thượng, quý vị có uy tín trong cộng đồng, cũng như một số quý vị chánh đảng, các đoàn thể chính trị, các lớp quần chúng lương thiện trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cho phổ biến bản dự thảo “Chương Trình Chống Khủng Bố Tư Tưởng”, với mục đích kêu gọi mọi thành phần trong tập thể cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại tham dự và gia nhập để thành lập “Cơ Cấu Chống Khủng Bố Tư Tưởng”. Tinh thần tích cực, quan tâm và hưởng ứng của quý vị xin gửi danh xưng, địa chỉ và điện thoại về hộp thư tòa soạn báo Đại Chúng, P.O. Box 485, Garrette Park, Maryland 20896.

CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG

1.- NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT

Trong mấy năm gần đây, nếu Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ tây phương đã phải diên đầu đối phó với nạn khủng bố bằng bom đạn, sát hại nhiều thường dân vô tội, thì thương thay, suốt 29 năm qua, cộng đồng VN tị nạn CS ở hải ngoại- đặc biệt nhất là ngay giữa “thủ đô” Bolsa của người Việt tị nạn!- đã phải âm thầm cay đắng chịu đựng thảm họa khủng bố tư tưởng hết sức nặng nề bằng ngôn từ của những nhóm băng đảng đồng hương thiếu lương thiện, và kém thông minh.

Nếu tệ nạn khủng bố bằng vũ khí của những nhóm cuồng tín, cực đoan, đã có thể được ngăn ngừa, và chặn đứng phần nào bằng các biện pháp an ninh và khoa học điện tử, thì ngược lại THẢM HOẠ KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG con người trong cộng đồng tị nạn VN lại được hoàn toàn tự do bành trướng mạnh mẽ, không gặp một trở lực nhỏ nhoi nào!

Bởi hầu hết các nạn nhân đều không có phương tiện tự vệ. Luật pháp của nhà cầm quyền địa phương không thể bỗng dưng can thiệp vào nội bộ của người Việt. Các phương tiện truyền thông của người VN tuy nhiều vô số kể, nhưng toàn một loại báo chợ, không chuyên nghiệp, hèn nhát, chỉ nhắm mục tiêu làm tiền, nên thường phải vượt ve dư luận. Ấy là chưa kể đến trường hợp một số cơ quan truyền thông đã do chính bọn băng đảng khủng bố tư tưởng điều khiển hay đồng lõa. Đa số đều chỉ loan tin một chiều, dù tòa thượng thẩm Cali, đã từng xử phạt một bản án làm gương cho 2 can phạm Nguyễn Đức An và Nguyễn Phúc Đức Khôi của tuần báo Việt Nam Tự Do, trên 16 triệu MK, để làm gương về tội vu khống, mạ lỵ. Vì giới truyền thông VN thừa biết phần lớn người VN tị nạn đều không có khả năng tài chính để triệu dụng luật sư, khởi tố. Cộng thêm thói quen cầu an, không muốn dây với hủi, hay nói cách khác là ”bôi mỡ vào người cho kiến nó bu”!

Kết quả, hầu hết các nạn nhân của những vụ khủng bố tư tưởng trong quá khứ đành phải nhẫn nhục cúi đầu, để mặc cho danh dự cá nhân và gia đình bị dày xéo, bôi bẩn, bằng những loại ngôn từ lăng mạ công khai hạ cấp nhất, tàn bạo chưa từng một lần nào diễn ra trong lịch sử hàng ngàn năm của ngôn ngữ Giao Chỉ, kể từ khi tổ tiên của giống người này mới khai quốc lập dân đến nay.

2.- KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG CÁCH NÀO?

Vậy, đại thảm họa khủng bố tư tưởng này đã diễn ra như thế nào, bằng cách nào, và ở đâu?

Như mọi người VN tị nạn khắp nơi trên thế giới đều biết: nơi nào đã có đồng đảo người VN quần tụ, và có cơ quan truyền thông, đều có quân bất lương hoạt động. Chúng đã dùng thủ thuật chuyển hóa ngôn từ thành những thứ vũ khí tối tân vô cùng độc hại nhắm tấn công tư tưởng

bất cứ ai đã vô tình phát ngôn không cùng một tần số miệng lưỡi của họ, và không phục vụ mục tiêu chính trị "kháng chiến, chống Cộng" một cách xuẩn động của họ, hoặc không thích hợp với đường lối mưu cầu danh lợi đen tối riêng tư của họ...

Trước hết, quân khủng bố mở đầu chiến dịch bằng cách tự khoác cho họ một nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng không tưởng là: kháng chiến, chống Cộng, quang phục quê hương, yêu nước, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, dân tộc, và bảo vệ danh dự chiến sĩ của một quân đội đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Rồi từ đó, họ cứ tự tiện gán phăng cho các đối phương mà họ đã thù ghét, hay ghen tuông, đổ kỵ là: tên Việt Gian liếm gót CS, quân phản quốc đầu hàng CS, bôi nhọ danh dự dân tộc, và đâm sau lưng chiến sĩ v.v...!

Như thế, nếu vẫn chưa được hả hê, họ còn dám bịa thêm ra trên mặt báo, hoặc trên làn sóng phát âm những thói hư, tật xấu không tưởng, hoặc những chuyện phùng the trong đời sống cá nhân, để dùng những loại ngôn từ hạ cấp, tục tĩu, thô bỉ nhất để bôi bẩn danh dự, và dày vò tư tưởng của đối phương.

Như mọi người đều biết, trước tòa án, ngay cả trước các tòa án nhân dân của CS độc tài, khát máu nhất, người tội nhân còn được viên chánh án cho phép nói vài câu tự biện hộ, trước khi phán quyết. Ngược lại, bọn băng đảng tội ác ở hải ngoại, chuyên khủng bố tư tưởng người tị nạn, còn dã man và độc ác hơn cả CS, đã tuyệt đối không chấp nhận bất cứ một hình thức thanh minh, hay cải chính nào trên các phương tiện truyền thông, dù nạn nhân đã cam kết chịu trách nhiệm pháp lý và chấp nhận trả tiền theo giá biểu quảng cáo!

Đặc biệt đáng chú ý, nạn nhân nào cố vùng vẫy, cương quyết chống cự, bọn khủng bố tư tưởng sẽ không ngần ngại gì áp dụng đến thủ đoạn kêu gọi, hoặc dụ dỗ một số người ngu dại, chống Cộng mù quáng, bệnh hoạn xuống đường biểu tình! Bằng chứng cụ thể là các vụ biểu tình chống Tony Lâm, chống Nguyễn Cao Kỳ... Những ai còn chút lương tri, biết phân biệt hay / dở, đúng / sai, phải / trái, không can dự, liền bị bọn khủng bố gán ngay cho nhãn hiệu là đồng lõa Việt Gian, liếm gót tay sai CS, hoặc có thể còn bị nhục mạ tại chỗ, hay được nghe những lời chửi bới xỏ xiên, đe dọa bóng gió xa xôi về an ninh cá nhân và gia đình, vợ con, hay sẽ ngầm phá hoại, gây trở ngại trực tiếp hay gián tiếp cho việc làm ăn, buôn bán v.v...

3.- NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG LÀ AI?

Nhưng nghịch lý nhất là những người đã từng ra tay hành động khủng bố kiểu trên đều là những kẻ thuộc các thành phần: trốn quân dịch, chống Cộng vào giờ thứ 25, lính đào ngũ, chạy ra hải ngoại sống mai danh ẩn tích suốt mấy chục năm trời, giữa cơn đất nước điêu linh khói lửa (điển hình cựu đại tá KQ Nguyễn Xuân Vinh), vài tướng lĩnh bất tài, hay tham nhũng quá lạm, nguyên tù nhân chưa thành án của chế độ VNCH trước ngày 30. 4. 75 (điển hình cựu chuẩn tướng Lê Văn Tư)... Nhưng khôì hài nhất là 2 ông "thủ tướng": cựu trung sĩ Nguyễn Hữu Chánh, đương kim thủ tướng chánh phủ lưu vong bịp, và ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu chủ tịch Hạ Viện kiêm cựu thủ tướng trong vài ngày hỗn loạn trước tháng Tư Đen (nên nhớ: các chức vụ này đều do khả năng chịu khó luồn cống hậu, châu chực trong đêm tối tại tư gia của ông phụ tá tổng thống Nguyễn Văn Ngân mà được!).

Nhìn chung, tuy 4 nhân vật này đều khác nhau về nguồn gốc, xuất xứ, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và khả năng nhận thức chính trị; nhưng họ lại có một mẫu số chung là: chống Cộng vào giờ thứ 25, mới xuất hiện trước quần chúng, đóng vai trò chống Cộng cực đoan, yêu nước và thương dân sôi nổi nhất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi gần đây nhất, trên cùng một sân khấu phường chèo là khu Bolsa, "thủ đô" của người Việt tị nạn hải ngoại!

Sở dĩ, phần nhận định tổng quát này đã phải nêu đích danh mấy vị trên, vì xét ra họ đều là

những người đang lên gân, mang các danh xưng tự biên tự diễn quá lớn lao, dễ dàng gây ngộ nhận cho các giới đồng bào VN tị nạn hiện đang sống rải rác xa xôi khắp nơi trên thế giới.

4.- NẠN NHÂN CỦA ĐẠI THẨM HỌA KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG!

Sau khi đã nhận diện đích danh những tay chuyên môn khủng bố tư tưởng ấy, và đã phơi bày rõ ràng các loại vũ khí bằng ngôn từ, cùng với thủ thuật sử dụng các loại vũ khí độc hại chết người ấy, ta thử xét xem nạn nhân của họ là ai? Thuộc thành phần nào?

Thiết tưởng chẳng cần phải dông dài, ai cũng thừa biết hầu hết đều là các tầng lớp đồng bào VN lương thiện, thuộc hạng "thấp cổ bé miệng", cầu an và yên phận, tức những người không mang chức chủ tịch, lãnh đạo hội đồng này, đảng phái kia, hay đoàn thể chánh trị hoặc một tổ chức cựu quân nhân nào đang tị nạn trên thế giới. Kiểm điểm thời gian 29 năm qua, ai cũng thấy nạn nhân của các bọn khủng bố tư tưởng này đã thuộc đủ mọi thành phần, từ những kẻ tầm thường nhất đến những vị đã từng có địa vị lãnh đạo quốc gia cao cấp nhất. Thí dụ như trường hợp điển hình hiện còn đang nóng bỏng trong dư luận là cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với chuyến về thăm quê hương nhân dịp Tết vừa qua.

Ngoài ra, bọn băng đảng tội ác chuyên khủng bố tư tưởng và chống Cộng bằng mồm kẻ trên còn thừa can đảm để dùng vũ khí, như súng đạn, để sát hại đối phương. Bằng chứng là vụ ám sát giới văn nghệ sĩ chân chính như: vợ chồng Lê Triết, Ký giả Đạm Phong, nhà văn Hoài Điệp Tử, nhà văn Duyên Anh...

Nhưng ghê tởm và nguy hiểm nhất là hiện nay bọn khủng bố tư tưởng đã khởi sự mở màn chiến dịch tấn công bôi bẩn và nhục mạ tới lớp người trẻ, thuộc thế hệ tị nạn thứ nhì ở hải ngoại. Điển hình là vụ cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bị tên Thiên Tường viết báo, nguy hiểm để nhục mạ và kết tội phản quốc vu vơ. Hành động bất lương dã man ấy chắc chắn không một ai là người lưu vong có con cái chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ cho được. Bọn khủng bố tư tưởng này chính là một loại bệnh phong tình, lúc đầu nó còn ẩn nấp trong chỗ kín của cơ thể, nếu không bị tiêu diệt ngay, nó sẽ ăn lan ra khắp chân tay, rồi ăn lên đến mặt ngay!

5.- CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG KHỦNG BỐ TƯ TƯỞNG

Theo nhận xét chung của các lớp quần chúng lương thiện, hiền lành, trong cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là chốn gió tanh mưa máu Bolsa ở HK, sau 29 năm dài đã nhẫn nhục chịu đựng thảm họa khủng bố tư tưởng của bọn bất lương, dốt nát, núp dưới chiêu bài chống Cộng, nay đã quá đủ!

Cuộc diện thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Riêng mục tiêu chính trị và ngoại giao của Mỹ quốc cũng đã chuyển hướng từ chính sách be bờ, ngăn làn sóng đỏ (sau đệ nhị thế chiến), sang chính sách truy lùng tiêu diệt tận gốc các tổ chức khủng bố bằng vũ khí, bom, đạn...ở Trung Đông (sau vụ tấn công World Trade Center, ngày 9.11.). Vì thế, ngày nay, trong mục tiêu chính trị và quân sự của Mỹ quốc, CSVN không còn là kẻ thù như 30 năm trước đây. Riêng người CSVN bây giờ cũng không còn coi đế quốc tư bản HK là kẻ thù số 1 nữa. Ngược lại, chính phủ 2 nước HK và VNCS đã nối lại bang giao và thiết lập các quan hệ kinh tế, thương mại ...

Giả thiết, ngày nay nếu còn chút hận thù riêng tư nào còn sót lại trong không khí sinh hoạt chính trị buồn tẻ ở một vài nơi hải ngoại, thì chẳng qua cũng chỉ là những thú thù hận riêng tư của một thiểu số cá nhân lẻ loi. Trên tinh thần yêu nước, như toàn thể nhân loại, từ cổ chí kim, đã thừa nhận là phải dẹp thù riêng để phục vụ các quyền lợi tối thượng của quốc gia và dân tộc. Như thế mới đích thực là yêu nước và thương dân tộc!

Trong khi đó, đáng buồn thay, giữa lúc thời cuộc thế giới và tình hình đất nước đã biến chuyển, như nhà đại văn hào E. Zola đã nói " mỗi bước chân ta đi tới là cảnh vật lại đổi thay", thì trong cộng đồng người Việt tị nạn vẫn còn có một số người cố tình lội ngược sóng, và đi giạt lùi tới tương lai. Đó là thành phần tị nạn suốt 29 năm qua chỉ biết chống Cộng bằng cái lưỡi gổ và bộ óc bã đậu, hay chuyên sống bằng những ngón nghề dùng chiêu bài " chống Cộng" cuối mùa để quên góp, hay trấn lột tiền bạc của đồng bào nhẹ dạ, cả tin. Thí dụ như các vụ : kháng chiến bịp Hoàng Cơ Minh, vụ đấu tranh chống Trần Trường, chánh phủ ma Nguyễn Hữu Chánh v.v...

Suốt 29 năm qua, nhóm người chống Cộng này càng chống mạnh, chống hăng chùng nào, thì cộng đồng người Việt tị nạn càng tan rã thêm manh mún, và sự sáo trộn, hỗn loạn càng gia tăng thêm chùng nấy!

Vậy thử hỏi bây giờ, trước nghị quyết 36 của trung ương đảng bộ CSVN, chẳng khác nào một cái tát nháng lửa, chúng ta, một đại khối người VN tị nạn CS hải ngoại, đã thấy đủ chưa, và nhất là đã đến lúc phải bùng tính ngộ sau một cơn mê dài nặng nhọc?

Riêng chúng tôi, một nhóm anh em cùng chí hướng, từ lâu vốn âm thầm ngậm cay nuốt đắng trước mọi trò nhố nhăng của các vụ chống Cộng mùa màng, trước thảm cảnh chia rẽ nặng nề của cộng đồng Việt kiều hải ngoại, nhận thấy: những gì cần đủ đã quá đủ, đến mức thừa thãi ề hề , thành rác rưởi rồi !

Vì thế chúng tôi không ngần ngại lên tiếng trình bày đôi lời tâm huyết, thành khẩn kêu gọi các giới đồng bào tị nạn hải ngoại, đặc biệt là các giới người trẻ ở hải ngoại, hãy can đảm vứt bỏ mặc cảm, tiếp tay với chúng tôi phát động chiến dịch ôn hòa bất bạo động, nhưng cực kỳ quyết liệt nhằm tháo gỡ cái tai ách khủng bố tư tưởng của bọn gian ác, ngu si, mà chúng ta đã bị tròng lên đầu lên cổ suốt 29 năm qua.

Mặt khác, chúng tôi cũng kêu gọi quý vị chủ trương các cơ quan ngôn luận, các phương tiện truyền thông, từ nay hãy chấm dứt mọi hành động chụp mũ vô bằng cớ, tiếp tay trực tiếp hoặc gián tiếp cho những hành động phỉ báng cá nhân vì lý do chống Cộng vu vơ. Thỉnh cầu quý vị chủ nhân các nhà buôn, các xí nghiệp tư, cùng với quý vị cung cấp dịch vụ v.v...từ nay hãy tẩy chay các tờ báo (hoặc đài phát thanh) đã hành động vi phạm chức năng nghề nghiệp: thông tin vô tư, phản ánh các diện tương phản của vấn đề, không vu khống, mạ lỵ, và chụp mũ cá nhân...

Để yểm trợ cho lời kêu gọi này, chúng tôi sẽ phân công anh em đến các nơi hải ngoại để vận động, thành lập một ủy ban (phong trào?) quần chúng chống đại thảm họa khủng bố tư tưởng. Đồng thời chúng tôi cũng vận động và kêu gọi các vị luật sư VN và các luật sư ngoại nhân, cùng với giới truyền thông ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức...tại địa phương tham gia trong vai trò bảo trợ cho ủy ban này.

Ngoài ra, để yểm trợ chiến dịch tiêu diệt mọi hành vi khủng bố tư tưởng , chúng tôi sẽ tổ chức những buổi hội thảo luân lưu, và di động khắp nơi U.Ôc, A.âu, M.ỹ, những chỗ nào có đông người VN tị nạn cư ngụ, để làm sáng tỏ thêm chính nghĩa của chiến dịch này.

Tóm lại từ nay, chúng ta cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại sẽ không còn là một bầy cừu tơ, vô chủ, để cho bầy lang sói tha hồ xả thịt! Thảm họa khủng bố tư tưởng của quân bất lương, võ phu, dốt nát, từ nay phải chấm dứt, phải chuyển sang hình thức đối thoại dân chủ, chững chạc, công khai, có giá trị nâng cao kiến thức. Nước Mỹ vốn là một đại siêu cường, tiên phong phát cao ngọn cờ tự do, dân chủ. Nhưng, dân tộc Mỹ cũng rất tôn trọng nguyên tắc công bằng, và yêu chuộng hòa bình. Vậy, từ nay những kẻ khủng bố tư tưởng sẽ không còn được chúng tôi dung tha nữa. Chúng tôi sẽ bắt buộc bọn bất lương ấy phải trả những cái giá tương xứng với sự đau khổ chúng đã gây ra cho các giới nạn nhân của chúng!

Mức độ thành quả của chiến dịch chống khủng bố tư tưởng này mai sau lớn nhỏ

Như thế nào đều trông cậy vào tinh thần tích cực hưởng ứng của quý vị .

Kính cáo,

Nhóm (ủy ban, phong trào, chiến dịch) chống khủng bố tư tưởng người Việt tị nạn hải ngoại.

Ghi chú:

1.- Cổ động viên, ban vận động, giới thiệu hay cho được tối thiểu 10 địa chỉ thân hữu để phổ biến tài liệu.

2.- Bảo trợ viên, yểm trợ tài chính.